

Gadenavne og pladser i Brande by, med personnavne.

Gadenavnene i Brande er domineret af jyske digtere/forfattere, politikere og lokale personligheder

Hvem var personerne:

Blichersvej

Steen Steensen Blicher, dansk præst og forfatter 1782 – 1848. Det midtjyske hedelandskab er baggrund i mange af hans fortællinger. Kendt som Hedens digter. Hans mest kendte er nok "Hosekræmmeren" og "Brudstykker af en Landsbydegns dagbog".

Carit Etlars vej

Carit Etlar. Forfatter. 1816 -1900. Skrev om den jyske hede og taterne og færdedes ligesom Blicher på den jyske hede. Han har gjort Danmarkshistorien levende for generationer med sine romaner. Mest kendt er "Gøngehøvdingen" og "Dronningens vagtmester"

Chr. Bergs vej

Christen Berg. Folketingspolitiker. 1829- 1891. Han havde stor betydning for bondeliberalismens gennembrud efter 1864 og var stærkt grebet af den grundtvigske retning. Grundlagde de Bergske blade.

Dalgasvej

Enrico Dalgas, 1828- 1894. Han var dansk officer og deltog i krigene 1848-1850 og 1864. Efterfølgende blev han vejingeniør og var med til at stifte Det danske Hedeselskab og blev selskabets første direktør (1866-1894). Enrico Dalgas havde stor betydning for Brande for tilplantning af heden.

Dr. Arendsvej

Otto Frederik Arends læge i Brande. 1864- 1945 – fik bygget Brande Sygehjem i 1911 – senere udbygget til Brande Sygehus. Dr. Arends fik fast lægepraksis i 1902 i Brande, blev jernbanelæge i 1914. Dr. Arends flyttede i 1915 fra byen.

Frodesvej

Sagnpersonen Frode – en ung dreng der overlevede den sorte død omkring 1350. Frode var eneste overlevende fra bostedet Brande og han vandrede langs åen mod øst og mødte Gunvor – sammen fik de to en ny slægt til at vokse frem.

Gunvorsvej

Sagnperson Gunvor – en ung pige der overlevede den sorte død omkring 1350. Gunvor var eneste overlevende fra bostedet Thyregod og hun vandrede langs åen mod vest og mødte Frode – sammen fik de to en ny slægt til at vokse frem.

Ingemannsvej

Bernhard Severin Ingemann. 1789 -1862. Salmedigter og forfatter af historiske romaner. Bl.a kendt for salmerne: "Dejlig er jorden" og "Julen har bragt velsignet bud" og romanerne om Valdemar Seir.

Jens Risoms alle

Jens Risom, præst og provst. 1693 – 1758. Jens Risom var en meget velhavende mand, og en stor del af hans formue lod han på forskellig måde komme sit sogn til gode. Han ejede Brande Kirke fra 1723 til 1758 og foretog en større restaurering af Brande Kirke, en ombygning af kirketårnet, og han fik desuden anlagt præstegårdshaven. Ejede også herregården Brandholm

Jensen Flø vej

Niels Christian Jensen Flø, 1861-1924. Folketingsmand fra 1895 -1924 for Venstre. 1900–14 var han formand for Brande og omegns landboforening. Han var sognerådsmedlem i Brande og med til at købe grunden, hvor Brande Sygehus i 1911 blev bygget.

Johannes Hansens vej

Johannes Hansen. 1881 - 1953. Kom i 1902 til Brande som skolelærer. Kom i Sognerådet i 1921 og blev indvalgt i Folketinget i 1928 for Socialdemokratiet og blev Kirkeminister i 1935. Johannes Hansen var også med til at stifte Brande Idrætsforening i 1906 og var klubbens første formand. Han hjalp mange i Brande med udviklede skattesager og var meget aktiv i byens foreningsliv

La Cours alle

La Cour er en gammel dansk landmandsslægt der kan føres tilbage til 1700 tallet

Lars Nielsens vej

Forfatter – 1892 – 1963. Boede hele sit liv i Brande og på Brande-egnen. Lars Nielsen var forfatter til 50 bøger, der udkom i over en halv million oplag, og han skrev alle manuskripterne til sine bøger i hånden. Han skrev om livet på landet, det gode liv og med et positiv livssyn og vinkel i sine fortællinger. Blev kaldt den jyske Morten Korch

Mansfeld- Gieses plads

Jørgen Giese –1932 – 1998. Advokat i Brande fra 1960 -1998. Jørgen Mansfeld-Giese, var sammen med læge Ole Bendix hovedmanden bag gavlmalerierne, som i 1968 for alvor fik sat Brande på ikke bare Danmarks- men faktisk også verdenskortet.

Martensens alle

Harke Martensen, 1832 - 1907, kom til Brande fra Tyskland og i 1855 starter han Martensens farveri i Brande – senere Martensens fabrik. Martensens Fabrik blev drevet af familien Martensen gennem flere generationer indtil 2000

Mylius Erichsensvej

Ludvig Mylius Erichsen 1872 – 1907. Polarforsker og forfatter. Han var leder af Danmark-ekspeditionen (1906-1908) og døde under ekspeditionen sammen med Jørgen Brønlund og Niels Peter Høeg Hagen. udgav i 1903 værket "Den Jydske Hede, Før og Nu"

N.I. Møllers Plads

Købmand Nicolaus Johannes Møller 1872 – 1952. En købmandsslægt. N.I. Møllers købmandsforretning startede som Brandes første handelshus med Nis Jessen Møller 1869, byggede i 1894 Storegade 9. Sønnen Nicolaus Johannes overtog i 1905 og overdrog til hans søn Anker Møller i 1951. Anker Møller havde forretningen til 1979.

N.J. Fjords alle

Niels Johannes Fjord 1825- 1891. Blev læreruddannet i 1945 – læste videre ved Landbohøjskolen. Han iværksatte her en omfattende forsøgsvirksomhed indenfor mejeri- og husdyrbrug. Hans væsentlige indsats var en lang række banebrydende forsøg vedrørende udnyttelse og opbevaring af is i mælkerier, centrifuger og meget andet, der havde med mælkeproduktion at gøre. Hele udviklingen af de danske andelsmejerier bygger på Fjord og hans indsats.

Ole Bendix vej

Læge Ole Bendix 1919- 1977. var den store igangsætter og foregangsmand på det kunstneriske og sociale område i Brande. Ole Bendix kom som læge, i 1952 til Brande. Ole Bendix og Jørgen Mansfeld-Giese var primus motor ved oprettelsen af Midtjysk Kunstforening, stiftet i 1965. Midtjysk Kunstforening tog initiativ til at lave gavmalerier på de mange gavle i byen.

P. Sabroes alle

Peter Sabroe. 1867 – 1913. Journalist og politiker. Socialdemokrat. Peter Sabroe var en af sin tids store forkæmpere for den fattiges del af den danske befolkning, men kun 46 år gammel, omkom Peter Sabroe i en jernbaneulykke ved Bramming i 1913. Peter Sabroes søn Tage Sabroe 1893 - 1959 bosatte sig i Brande og fortsatte faderens sociale arbejde til stor glæde for mange i byen. Tage Sabroe var i flere år initiativtager til børnehjælpsdagene i Brande, der startede helt tilbage i 1946. Overskuddet fra børnehjælpsdagene blev brugt til blandt andet at starte byggeriet af den første børnehave i Brande, på Blichersvej.

Peder Larsensvej

Peder Larsen. 1954 -1935. Gårdmand og lokalhistoriker fra Dørslund. Peder Larsen var meget interesseret i lokalhistorie og skrev alle sine optegnelser ned i en protokol "Peder Larsens protokol", som gav inspiration til udarbejdelse af lokalhistoriske hæfter om Brandes gårdhistorie.

Skjoldborgs alle

Johan Skjoldborg - forfatter 1861- 1936. Han var kendt som husmændenes digter. Han beskrev arbejdernes livsvilkår i slutningen af 1800-tallet. Hans mest kendte roman er "Gyldholm"

Søren Kåremages vej

Søren Pedersen – 1918-2004. Entreprenør Søren Pedersen startede som uldkræmmer – heraf navnet Kåremager – navnet kommer af at hans bedstefar var god til at sætte karter i stand – det jyske ord for karter – kåre - I 1940 blev Søren Pedersen kendt som brunkulsgraver og leverede i de bedste perioder 1700 tons dagligt bl.a. til Fynsværket. Sørens firma gravede brunkul bla. i Gejlbjerg indtil 1969. Søren havde desuden SP Kalk og fra 1974 Brande Beton sammen med sønnen Bent.

Åkjærs alle

Jeppe Åkkjær - forfatter og digter 1866- 1930 . Ligesom Blicher kendt som en af hedens digtere. Åkjær skrev både digte og romaner. Blandt hans meget kendte digte – er sangen "Jens Vejmand", "Jeg er havren" og "Ole sad på en knold og sang".